

## Ο Ζακ δολοφονήθηκε.

Παρασκευή 21/9 στην οδό Γλαδστώνος ένας άνθρωπος, άοπλος βρίσκεται εγκλωβισμένος στο κοσμηματοπωλείο di angelo. Η πόρτα έχει ασφαλίσει. Προσπαθεί να βγει σπάζοντας τη τζαμαρία. Την ίδια στιγμή, ο επιφανής όχλος της γειτονιάς, καταστηματαρχες καθώς και περαστικοί αναλαμβάνουν δράση και σαν σωστοί μάγκες νοικοκυραίοι, τον χτυπούν μέχρι θανάτου. Αυτά, όπως θα δείτε στο βίντεο που έχει κοινοποιηθεί από καθεστωτικά μέσα όπου οι φωνές και οι φάτσες των ανθρωπόμορφων τεράτων κρύβονται σκόπιμα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα για τα ΜΜΕ βρίσκεται στην αντίπερα όχθη. Με την αρχή του νήματος να ξεκινά από τον χαρακτηρισμό του ,ως τοξικοεξαρτώμενου , πλέκουν το δίκτυ σωτηρίας για τους ευυπόληπτους νοικοκυραίους δολοφόνους αφήνοντάς τους μπροστά στις κάμερες να παριστάνουν τα θύματα ξερνώντας ρατσισμό. Για αυτούς το «πρεζάκι-ληστής» αυτοτραυματίζεται στην προσπάθειά του να διαπεράσει τη τζαμαρία και πεθαίνει λόγω των πολύ σοβαρών τραυμάτων που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του. Τα μίντια, όπως πολύ καλά ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, αποκρύπτουν το κομμάτι εκείνο που τον ποδοπατούν πάνω στα θραύσματα και δεν τον αφήνουν να φύγει.

Και η αστυνομία τι έκανε? Η απάντηση είναι απλή και δεν αποτελεί καμία έκπληξη, έκανε αυτό που ήξερε καλύτερα. Βρισκόταν λίγα μέτρα παρακάτω παρακολουθώντας την επίθεση (τι μας θυμίζει...) και επενέβει πολύ αργότερα, για να προστατέψει τους «φοβισμένους» κανίβαλους νοικοκύρηδες αφού πρώτα τον είχαν κατασπαράξει. Πέρασε χειροπέδες στο αιμόφυρτο αγρίμι που «απειλούσε» τους κυρ.Παντελήδες ενώ το ΕΚΑΒ τον μετέφερε αλυσοδεμένο και νεκρό!

«Είμαι 30 χρονών, Drag Queen, ακτιβιστής. Είμαι οροθετικός, είμαι αδερφή. Ασχολούμαι ως ακτιβιστής κυρίως με αυτά τα θέματα, αλλά και με τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά. Είμαι μια Drag Queen οροθετική τσούλα!»

Αυτός ήταν ο Ζακ Κωστόπουλος, που απειλούσε την κανονικότητα των φιλήσυχων μικροαστών. Των “αγανακτισμένων κατοίκων” της πλατείας Ομονοίας, αγαπημένη ενασχόληση των οποίων αποτελούν τα πογκρόμ σε όσους/όσες θεωρούν ότι “αποκλίνουν” από την μικροαστική τους κανονικότητα, σε όσους θεωρούν ότι “περισσεύουν”. Νοικοκυραίοι ,που στα αφεντικά και στο κράτος κάνουν τεμενάδες και τους γλείφουν και στους φτωχοδιάβολους ξερνάνε όλο τον οχετό και το μίσος τους, με τη στήριξη μεγάλης μερίδας της κοινωνίας που τους αβαντάρει και που θα γυρίσει ξεδιάντροπα και κυνικά να ισχυριστεί “ένα πρεζάκι λιγότερο”, “και τι να έκανε ο άνθρωπος; έπρεπε να προστατέψει την ιδιοκτησία του!”.

Εμείς όμως δεν είμαστε από αυτές που κλείνουν τα μάτια και κάνουν πλάτες σε παράσιτα που δολοφονούν εν ψυχρώ ανθρώπους ενώ η αστυνομία παρακολουθεί αμέτοχη και αφήνει το σκηνικό να εξελίσσεται. Είμαστε από αυτές που αντιστεκόμαστε στον κανιβαλισμό της κοινωνίας και σε κάθε λογής μικροαστούς ρατσιστές νοικοκυραίους.

Ο αντιφασίστας Ζακ που μάχονταν για τα δικαιώματα της lgbtq κοινότητας και που στο παρελθόν είχε δεχθεί πολλές φασιστικές επιθέσεις κατέληξε σε ένα πεζοδρόμιο στην Γλαδστώνος μετά από το λιντσάρισμα και την ωμή βία νοικοκυραίων τραμπούκων.

**Αρνούμαστε να προσέχουμε!**

ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΛΗΣΤΕΙΑ

ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΝΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ!

**Αντιφασιστική Συνέλευση No pasaran**