

# Όσο και να το λιγουρεύεστε στην Ανατολή δε θα ξημερώσει ποτέ καμία ελληνική (ή χρυσή) αυγή

Η Ανατολή είναι απότοκο ενός κομματιού της ιστορίας, καθώς μεγάλος αριθμός προσφύγων ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σαν αποτέλεσμα από τις σφαγές του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, των Βαλκανικών πολέμων και της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Καταστροφές, λεηλασίες, χιλιάδες νεκροί, βιασμοί, εξανδραποδισμοί, βασανισμοί, εθνοκαθάρσεις και εξαναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, ήταν το τίμημα του ανταγωνισμού μεταξύ των αφεντικών. Το τίμημα αυτό δεν το πληρώσανε ποτέ αυτοί που κηρύττανε τον πόλεμο (πολιτική εξουσία), ούτε αυτοί που προσδοκούσανε στα οικονομικά οφέλη (οικονομική εξουσία), ούτε αυτοί που ευλογούσαν τον πόλεμο (εκκλησία), αλλά ούτε και αυτοί που διευθύνανε την πολεμική αναμέτρηση (στρατιωτική εξουσία).

Προφανώς και το τίμημα πλήρωσαν τα θύματα του πολέμου, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε διάφορες περιοχές -ανάμεσα σ'αυτές και στα περίχωρα των Ιωαννίνων, όπως για παράδειγμα στη Μπάφρα και στη Νεοκαισάρεια- κυρίως μετά την ήττα του ελληνικού επεκτατικού στρατού από τον τουρκικό το 1922. Και κάπως έτσι ξεκίνησε να χτίζεται και να μεγαλώνει η Ανατολή.



Οι συνθήκες που αντιμετώπισαν όταν κατέφθασαν οι πρόσφυγες στα περίχωρα των Ιωαννίνων, ήταν ότι αντί να βρουν μία χείρα βοήθειας από τους φτωχούς και καταπονημένους από την τοπική εξουσία γηγενείς, αναγνωριζόμενοι ως ταξικά αδέρφια-θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων των αφεντικών, βρήκανε ρατσισμό, αποκλεισμούς, διακρίσεις και βία. Σίγουρα όχι από όλους, αλλά από ένα κομμάτι του πληθυσμού και βέβαια, από την κρατική εξουσία. Οι πρώτοι κάτοικοι της Ανατολής αντιμετωπίστηκαν σαν ξένο σώμα, σαν μιανό κομμάτι, σαν βρώμικοι, σαν φορείς εξωτικών ασθενειών από την Ασία. Σας λέει μήπως τίποτα η υποτιμητική φράση «Τουρκόσποροι» που χαρακτήριζε όλους τους κατοίκους της Ανατολής. Σας λέει μήπως κάτι η φράση «Πουτάνες/ Παστρικές» για τις γυναίκες της Ανατολής. Τα σχόλια

γεμάτα υπονοούμενα για τα «φαγητά που βρωμάνε», όταν

οι γυναίκες της Ανατολής εξασκούσαν τις μαγειρικές τους συνήθειες φτιάχνοντας κιοφτέ, ιμαμ, μπριαμ, ταβά, σατζίκ, σουτζούκ, μπουρέκ, καταϊφ και τόσα άλλα; Θυμάστε πώς τους αποκλείανε από τα σχολεία; Θυμάστε που τους κατηγορούσαν για την ανεργία και που μεγαλόστομα διακηρύττανε πως «δε φτάνει η περιοχή να θρέψει τόσα καινούρια στόματα»; **Σας θυμίζουν τίποτα όλα αυτά;**

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ανατολή ξέρει από φτώχεια, προσφυγιά και μετανάστευση. Η Ανατολή ήταν ανέκαθεν ο τόπος –παρόλο που ο καταναλωτικός ευδαιμονισμός των 80's άλλαξε αρκετά την εικόνα της- που του δώσανε ζωή οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι φτωχοί. Ο τόπος που δονούτανε από τις ανάσες των κατώτερων τάξεων του καπιταλισμού. Για αυτό και εκεί εφαρμόστηκαν όλες οι στρατηγικές διαχωρισμών των κατοίκων της, από τον κοινωνικό ρατσισμό έως την κρατική διαχείριση. Η Ανατολή ξαναέγινε ο προορισμός για τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες, θυμίζοντας την ιστορική της καταγωγή μέσα από τα πρόσωπα των νέων της κατοίκων, βγάζοντας έτσι τη γλώσσα σε αυτούς που ονειρεύτηκαν ένα εξευγενισμένο, καθαρό και νεόδμητο προάστιο. Κάτοικοι που μετά το 1991 φύγανε από τις εστίες τους για να αποφύγουν δικτατορίες, πολέμους καταπίεση, εκμετάλλευση και φτώχεια. Φαινόμενα για τα οποία ο «αναπτυγμένος και πολιτισμένος» δυτικός κόσμος (μαζί φυσικά και το ελληνικό κράτος) έχει βάλει το χεράκι του. Νέοι κάτοικοι από Αλβανία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ινδία.

Βέβαια, από την σημερινή Ανατολή δε λείπει και η άλλη μπάντα, αυτή των ρατσιστών και των φασιστών. Η συμμαχία των ιδιοκτητών, των αφεντικών και των ατομιστών. Όλων αυτών που βγάζουν οφέλη από την εκμετάλλευση ανθρώπων (είτε μέσα από τις δουλειές, είτε μέσα από τα νοίκια) και που έχουν κάθε λόγο να διαιωνίζουν μια συνθήκη διακρίσεων και αποκλεισμών. Όλων αυτών που ενώ δημιουργούν την εξαθλίωση (με την ιδιοποίηση του κοινωνικού πλούτου) δείχνουν τους εξαθλιωμένους σαν τους υπεύθυνους όλων των καπιταλιστών δεινών. Όλων αυτών που είναι πρόθυμοι να ταυτιστούν με τα λόγια όσων «μιλάνε για του έθνους το καλό», ώστε να εξαπολύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο και τη φυσική βία προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και από την άλλη μεριά καιρό τώρα οι φασίστες της Χρυσής Αυγής προσπαθούν να κερδίσουν χώρο με απελπισμένες προσπάθειες όπως τις 19/9/2012 όπου εμφανίστηκαν στην ζούλα σε εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια από την δημιουργία της Ανατολής καταθέτοντας στεφάνι καθώς και στις 05/04/2014 όπου πραγματοποίησαν εικονικό συσσίτιο, μοιράζοντας ψίχουλα σε δυο οικογένειες με σκοπό δυο μιντιακές φωτογραφίες. Τέτοιες πρακτικές που χρησιμοποιούν την «αλληλεγγύη» πατώντας στην φτώχεια, την πείνα και την ιστορική λήθη στοχεύουν στην τόνωση του εθνικιστικού αισθήματος που μέσω αυτού προσπαθούν να δημιουργήσουν εργάτες πλήρως υποταγμένους στις ορέξεις των αφεντικών και στο να αποκρύψουν τις ευθύνες του κράτους και του καπιταλισμού, χρησιμοποιώντας τους μετανάστες και οποιονδήποτε άλλο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να ανήκει στο ελληνικό έθνος, ως εξιλαστήρια θύματα για τα προβλήματά της κοινωνίας. Αυτή η μπάντα καλά θα κάνει να μη λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο...

## **ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ.**

Στις γειτονιές της Ανατολής δεν έχουν θέση όσοι ονειρεύονται κοινωνίες-στρατόπεδα, με δούλους και τον εαυτό τους στη θέση του δυνάστη. Δεν έχουν θέση όσοι προωθούν τους τεχνητούς διαχωρισμούς με βάση τις κενές ιδεολογίες περί «ανώτερου και περιούσιου λαού». Δεν έχουν θέση όσοι προτάσσουν την εθνική ενότητα εναντίον του Ξένου, σε βάρος του κοινωνικού-ταξικού αγώνα εναντίον του κράτους και του καπιταλισμού. Δεν έχουν θέση οι ρατσιστές και οι φασίστες.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ζούμε σε μια εποχή όπου ο καπιταλισμός αποδεσμεύεται από κάθε εγγύηση για την αναπαραγωγή της ζωής των κατώτερων τάξεων. Ξέρουμε ότι μας βροντοφωνάζει μέσα στα μούτρα «ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΤΕ». Ξέρουμε πως το κράτος αναδιαρθρώνεται για να διασφαλίσει τον ήδη συσσωρευμένο πλούτο των αφεντικών, όσο και για να φέρει εις πέρας το έργο της εκκαθάρισης των περισσευόμενων. Ξέρουμε ακόμα καλύτερα ότι σε τέτοιες εποχές είναι που ο φασισμός και οι υποστηρικτές του θεριεύουν.

Απέναντι στον ατομικισμό, το μίσος, τη βαρβαρότητα, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό, την ομοφοβία και τον милитарισμό που προτάσσουν φασίστες και κράτος θα συνεχίσουμε να συγκρούομαστε και να αντιπαραθέτουμε την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων ανεξαρτήτου εθνικότητας, φύλου, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα ταξικά μας αδέρφια, τους μετανάστες και να παλεύουμε από κοινού για μια κοινωνία απελευθερωμένη από κάθε είδους καταπίεση και εκμετάλλευση. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η αντιφασιστική οργάνωση και η διαρκείς επαγρύπνηση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές, στις γειτονιές και όπου χρειάζεται για να τσακιστεί ο φασισμός μια και καλή.

## **ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗ ΧΤΙΣΑΝΕ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ ΔΕ ΧΩΡΑΝΕ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ**

**NO PASARÁN**  
αντιφασιστική συνέλευση | nopasaran@espiv.net

Μάιος 2014, Ιωάννινα